

Sinds de start in 1975 droomt judoclub Hirano van een eigen lokaal en dit weekend, veertig jaar later, is het eindelijk zover. De club van Dirk Van Tichelt is klaar voor een nieuw hoofdstuk en wil toonaangevend worden voor de regio.

Vijftien maanden hebben het bestuur en de leden erover gedaan om een armetierig lokaal tot een moderne dojo om te vormen. "Maar het harde werk is het meer dan waard geweest", benadrukt ondervoorzitter Jan Mulleman op de officiële openingsreceptie zaterdag. Volgens sportschepen Daan De Veuster (CD&V) was Hirano de meest geschikte club om dit lokaal te reanimeren: "De club kon hier zelf in investeren en de gemeente heeft zo'n 40.000 euro uitgetrokken voor een nieuw dak met isolatie."

Hirano sprak zelf de spaarpot aan voor de volledige inrichting, verwarming, nutsvoorzieningen, nieuw sanitair, een kantine en tribune. "De club had zelf zo'n 50.000 euro ter beschikking en kon rekenen op heel wat sponsoring. Met de opbrengst van de kantine hopen we de onkosten te betalen", stelt de ondervoorzitter.

Potentieel

"Nu deze droom gerealiseerd is, staan we voor de grootste uitdaging van onze club", voegt voorzitter Tim Bartholomeeussen eraan toe. "Het is onze ambitie om een toonaangevende club in de regio te worden."

En die regio is voor de club Wuustwezel, Loenhout, Oost- en Westmalle waar er nog geen judoclub is. Hirano telt vandaag 120 leden, onder wie de 'Beer van Brecht', Dirk Van Tichelt, als bekendste. Hij is afkomstig uit de Brechtse club en is er nog steeds hoofdtrainer. Dat toonde hij zondagmiddag nog eens op de opendeurdag.

Het is ook op deze grote naam dat Hirano rekent om nieuwe leden aan te trekken. Maar een eigen lokaal is ook van belang. De eerste tien jaar werd er getraind in de sporthal van gemeenteschool De Sleutelbloem en daarna betrok Hirano de zolder van de school. Door het stijgende aantal leden verhuisden de judoka's naar sporthal De Ring.

"Dat was een mooie ruimte, maar we waren gebonden aan het bezettingsschema van de sporthal. Een extra technische of conditietraining inlassen, was er niet mogelijk. Voortaan kunnen we meer lessen geven en dus extra leden verwelkomen", merkt Mulleman op. "Verder geeft dit ons de kans om samen te werken met onder meer clubs uit omliggende gemeentes en scholen", vervolgt voorzitter Bartholomeeussen.

En dat ziet ook de Vlaamse Judofederatie (VJF) goed zitten. "De kloof tussen topsport en de clubwerking lijkt misschien groot, maar zonder die werking en de visie van de Brechtse judoclub, een gezellige, familiale omgeving waar er kwalitatief getraind wordt, is er geen sprake van topsport", meent Danny Belmans, high performance manager van de VJF. "Hirano, de gemeente Brecht en zelfs heel België moeten fier zijn op Van Tichelt. Carrières als die van Dirk zijn vrij uitzonderlijk. Als Dirk de wil niet had om te doen wat moest, was hij nooit zover gekomen. Onze kinderen moeten in dergelijke clubs opgevangen worden. Brecht mag trots zijn om een olympiër af te leveren, een prachtige dojo te realiseren en hopelijk in de toekomst nog een olympisch atleet klaar te stomen."

(ella)